

Liturgie zondag 9 juni 2024 ochtenddienst

Vorbereiding Heilig Avondmaal

Schriftlezing Numeri 35:9-34

Psalm 146:1

Prijs den *HEER met blijde galmen*;
Gij, mijn *ziel, hebt rijke stof*;
'k Zal, *zo lang ik leef, mijn psalmen*
Vrolijk *wijden aan Zijn lof*;
'k Zal, *zo lang ik 't licht geniet*,
Hem *verhogen in mijn lied*.

Psalm 111:1 en 2

Looft, *Hallelujah, looft den HEER!*
Mijn *ganse hart verheft Zijn eer*;
Ik *zal Zijn naam en grootheid prijzen*;
'k Zal, *met d' oprechten onderling*
Vereend, *in hun vergadering*
En *raad, Hem plechtig eer bewijzen*.

Des *HEEREN werken zijn zeer groot*;
Wie *ooit daarin zijn lust genoot*,
Doorzoekt *die ijev'rig en bestendig*;
Zijn *doen is enkel majesteit*,
Aanbiddelijke heerlijkheid,
En *Zijn gerechtigheid onendig*.

Psalm 111:3 en 5

Hij maakte, Hij, *die heerlijk is*,
Zijn *wond'ren een gedachtenis*;
Hij *is barmhartig en genadig*;

Hij *gaf hun*, die *Hem* vrezen, spijs;
En, *Zijnen groten* naam ten prijs,
Gedenkt Hij *Zijns verbonds* gestadig.

't Is trouw, al wat *Hij ooit* beval;
Het *staat op recht en waarheid* pal,
Als *op onwrikb're steunplaren*;
Hij *is het*, die *verlossing* zond
Aan *al Zijn volk*; Hij zal 't verbond
Met *hen in eeuwigheid* bewaren.

Weerklank 442:1 en 3

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
drievuldig God, die één in wezen zijt.

Heilig, heilig, heilig! Gij gehuld in duister,
geen oog op aarde ziet U zoals Gij zijt.
Gij alleen zijt heilig, enig in uw luister,
één en al vuur en liefde en majesteit.

Psalm 93:1 en 4

De HEER *regeert*; *de hoogste Majesteit*,
Bekleed met *sterkt'*, *omgord met heerlijkheid*,
Bevestigt d' *aard'*, en *houdt door Zijne hand*
Dat *schoon gebouw onwankelbaar* in stand.

Uw macht is *groot*, *Uw trouw zal nooit vergaan*;
Al wat Gij *ooit beloofd hebt*, zal bestaan;
De *heiligheid* is voor *Uw huis*, o HEER,
Eeuw *uit*, eeuw in, tot *sieraad* en tot eer.

Weerklank Psalm 145:1 en 2

Mijn God en Koning, aller vorsten Heer,
ik zing verheugd uw heilige naam ter eer.
Uw naam, zo groot en vol van majesteit,
zal ik verheffen tot in eeuwigheid.
Van dag tot dag zal ik U eer bewijzen.
De HEER is groot en Hij is zeer te prijzen.
Zijn grootheid gaat het scherpst verstand te boven.
Laat elk geslacht zijn werk en almacht loven.

Ik zal, o HEER, die ik mijn Koning noem,
verkondigen uw majesteit en roem,
uw wonderdaden die U hebt volbracht,
de luister van uw heerlijkheid en macht.
Met juichend hart zal ieder uw vermogen,
uw goedheid en gerechtigheid verhogen.
Ik zal mijn stem met aller lofzang paren
en overal uw grootheid openbaren.